



# JUMP KRAANT

Editie: december 2024

Schooljaar 2024 - 2025



# Woordje van de directeur

Beste ouder(s)

Het jaar 2024 is voorbij gevlogen.

Een nieuw jaar staat te trappelen om te starten.  
Wat 2025 in petto heeft, laten we voorlopig nog mooi ingepakt.

Blikken we even terug? Dan was 2024 een jaar met uitdagingen, maar zeker ook eentje met heel mooie herinneringen.

Denken we aan:

- de doorlichting die een fantastische feedback over de schoolwerking gaf;
- de viering van juf Karine haar pensioen;
- een fantastisch schoolfeest;
- zeeklassen om nooit meer te vergeten;
- een hartverwarmend grootouderfeest;
- een vlammende warmathon;
- ....

Het team van KOHa De 5-Sprong wenst iedereen fijne feestdagen en een deugddoende kerstvakantie toe!





# jongste kleuters



Wat is het fijn om zelf  
**een kunstenaar**  
te mogen zijn.



**KUNST** bij de jongste kleuters!

Wat een prachtige kunstwerken konden zij  
tevoorschijn toveren!



# oudste kleuters

Wat ze in de media ook beweren onze kleuters van de 5-sprong zijn effectief bezig met wiskunde. Denk maar aan tellen, meten, verdelen, werken rond cijfers matrixen en nog zoveel meer. Dit alles doen we steeds in de thema's die aan bod komen.





# eerste leerjaar



We kregen een rondleiding bij onze burens van het WZC. Dat was een leuke ervaring! We mochten in de grote keuken een kijkje nemen, bewoners verzorgen en eens plaats nemen in het grote bad.



Later mochten we ook een hoekenwerk doen met de bewoners. Samen bouwden we onze mooiste clics-constructies, speelden we pim pam pet en bingo en konden we spelletjes spelen op de grote belev TV.



## Mooimakers als brugactiviteit

Het afval op de grond in de straten, kunnen we niet zomaar laten. Daarom maakten we samen met de kleuters Kastel afvalvrij. En werden we hierdoor reuzeblij!



# tweede leerjaar



## Kerstmuziek met de boomwhackers

Iedereen kent wel het liedje: We wish you a merry christmas. We zongen de Nederlandstalige versie en speelden daarna de melodie met de boomwhackers.



## Boccia en spelletjes in het WZC

In het WZC mochten we heel wat spelletjes spelen. En konden we mooie momenten met de bewoners delen.





# derde leerjaar

Wij stellen jullie graag voor aan:

## De Sticksons



Tijdens de muzolessen maakten we van een tak en leuke wol ons eigen takmannetje.

Tijdens de lessen drama werkten we in kleine groep aan een leuk scenario en speelden dit voor onze klasgenoten.

Kijk eens hoe verschillend onze Sticksons zijn?



## Kerstliedjes zingen in het WZC.

We hebben in de klas goed geoefend zodat we 3 liedjes uit volle borst konden meezingen!

Om helemaal in de kerstsfeer te geraken, deden we onze mooiste kerstrui aan.

We waren goed opgewarmd door de wandeling heen en terug!





# vierde leerjaar



## Bezoek aan onze kerk

Onder begeleiding van Maurice leerden we onze Sint Martinus kerk beter kennen. We mochten zelfs eens op ontdekking op plaatsen waar we anders nooit komen in de kerk.



## Voorlezen in de voorleesweek.

We hebben genoten van zeer leuke voorleesmomenten!  
Nog eens een dikke DANKJEWEL aan de ouders, grootouders,... om voor te lezen!





# vijfde leerjaar



## Interview met een journalist

Wij kregen de kans om Marijn, een journalist die werkt bij Karrewiet, te interviewen. Tijdens de lessen taal bedachten we met de hele klas enkele goede en interessante vragen over het beroep journalist en over zijn werk bij Karrewiet. Nadien maakten we van onze vragen een leuk filmpje dat we opstuurden naar Marijn. Enkele dagen later kregen we een filmpje teruggestuurd van Marijn zelf waarbij hij al onze vragen beantwoordde. Op deze manier kregen we een beeld van hoe het er achter de schermen bij Karrewiet aan toe gaat en wat je als journalist allemaal moet kunnen.



Karrewiet



## De heilige boeken

In de lessen Godsdienst kwamen in het thema rond de Bijbel, de heilige boeken aan bod. Een mooi moment om ook eens kennis te maken met de Koran.

Wie kon ons beter meenemen in dit verhaal dan onze leerlingen die de islam praktiseren.

Je kon in onze klas een speld horen vallen. Iedereen was geboeid en luisterden vol respect.

We kregen heel veel info en mochten zelf een hapje proeven. Dit is gemaakt van dadels en eten de moslims tijdens de ramadan.

superlekker!





# zesde leerjaar



## Bezoek Richtpunt

Wij brachten een bezoek aan de middelbare school Richtpunt in Hamme. Wij volgden enkele lessen mee en kregen ook enkele workshops. Zo konden we al eens kennismaken met de onderdelen hout, elektriciteit en metaal. We kregen de kans om zelf enkele zaken uit te proberen en mochten eens rondkijken wat de school allemaal te bieden heeft.



## Wat is mijn talent!?

Binnenkort maken we een keuze voor het komende schooljaar. Want dan maken wij de overstap naar het secundair onderwijs.

De voorbije weken werkten we rond talenten. We deden ook mee aan de digitale doe-dag en maakten kennis met een technisch tekenaar en een tekenprogramma. We gingen ook op bezoek bij het Richtpunt.

Allemaal super interessant!



# Turnen



Tijdens de turnlessen kwamen weer diverse leuke en leerzame thema's aan bod. Onderwerpen zoals levende Vier op een Rij, sprongen, en Sint en Pietengym, etc..., kwamen deze periode aanbod. Onze kleuters werkten enthousiast aan verschillende activiteiten rond thema's als hoepels, potjes, evenwicht, en natuurlijk Sint en Pietengym. Hieronder een kleine collage van de leuke en actieve momenten die zich in de turnlessen hebben afgespeeld.





# Extra weetjes



## Grootouderfeest

Dit jaar stond het grootouderfeest in teken van kunst. Verschillende weken hebben onze kleuters kennis gemaakt met verschillende kunstenaars, zoals Jackson Pollock, Delphine Boël, René Magritte, Andy Warhol, Vincent Van Gogh, ...

De werken van zoveel beroemde kunstenaars hebben onze kleuters geïnspireerd.

Zij hebben fantastische kunstwerken ontwerpen. Deze prachtige werken werden tentoongesteld tijdens het grootouderfeest.

Nadien zijn de werken verkocht voor het goede doel van de warmste week.

Dit bracht de mooie som op van 851 euro!  
Dank jullie wel voor dit waanzinnig bedrag!





# Extra weetjes

Warmathon



Dit jaar ging de tweede editie door van de Warmathon.

Ons doel was de opbrengst van vorig schooljaar, 1700 euro, op zijn minst te evenaren, liefst te overschrijden.

Die doelstelling is meer dan geslaagd.

De opkomst van lopers was fantastisch. In totaal hebben er 197 deelnemers gelopen.

Ondanks de koude was het gezellig warm en super sfeervol op de speelplaats.

De vele lichtjes, vuurkorven en vooral jullie aanwezigheid heeft KOHa De 5-Sprong doen vlammen.

Dat er serieus gevlamd is tegen eenzaamheid laat het bedrag zien dat we verzameld hebben:

**€3252!**

Ook de bijdrage van de ouderraad te Kastel, ingezameld tijdens de kerstdrink, heeft dit bedrag mogelijk gemaakt.

Dank jullie wel!

Dank je wel aan alle leerkrachten die dit mogelijk hebben gemaakt!



# Extra weetjes

Ouderraad

KOHa De 5-Sprong is een school met twee afdelingen.  
Op beide afdelingen is er een ouderraad werkzaam.  
Dit schooljaar verwelkomen we op beide afdelingen nieuwe  
mensen:

Filip, Inge, Jessy, Nele, Katrien, Sophie, Stephanie, Sara, Angelique.

Van harte welkom bij de ouderraad!

Zijn er nog ouders die zich geroepen voelen om aan te sluiten?  
Sluit gewoon aan bij de volgende vergadering of stuur een mailtje  
naar de ouderraad!

[ouderraadkastel@gmail.com](mailto:ouderraadkastel@gmail.com)

[ouderraad\\_de5sprong\\_Moerzeke@hotmail.com](mailto:ouderraad_de5sprong_Moerzeke@hotmail.com)



# Extra weetjes



EEN ZALIG KERSTFEEST EN VREUGDEVOL

Namens het schoolbestuur,  
directies en schoolteam

Ik wens dat je kan dromen,  
het maakt altijd meer  
mogelijk dan je denkt.  
Ik wens dat je durft zoeken,  
het laat je verder kijken  
dan wat zichtbaar is.  
Ik wens dat je blijft hopen,  
het helpt om te geloven  
dat het kleine groter wordt.  
Ik wens dat je geluk mag vinden,  
het zit ergens te wachten  
in een gaatje of een kiertje  
van een onverwacht moment.

Tekst: Kris Gelaude

